

Gezinsfolder

Vertel het maar

2 Koningen 4: 1-7

Biddag 2018



Samen geloven
in de kerk van nu

hgjb.nl

Gezinsfolder

Hoe werkt deze gezinsfolder?



BIJBELLEZEN

Het te lezen bijbelgedeelte met een korte uitleg voor de kinderen.

Tip: zorg dat de kinderen die kunnen lezen een eigen bijbeltje voor zich hebben, zodat ze zelf kunnen meelesen (evt. hardop ieder een vers). Ook is het met name voor jonge kinderen leuk om platen bij het verhaal te zien. Zoek een kinderbijbel/ bijbelboekje op met zulke platen en wijs aan of vraag wat je ziet.



GESPREKSVRAGEN

Gespreksvragen om met elkaar door te spreken over het bijbelgedeelte en de boodschap.

Probeer het gesprekje met de kinderen zo te leiden dat alle kinderen mee kunnen doen, breng de vragen op het niveau van de kinderen. Voor jonge kinderen: korte, eenduidige vragen (wie/wat/waar). Bij oudere kinderen kun je daarop doorvragen, bijvoorbeeld 'waarom vind je ...' of 'hoe denk je ...'



DOE-OPDRACHT

Beschrijving voor de ouders van een kleine doe-opdracht om met elkaar als gezin te doen. Gedurende de week maken jullie een verteltafel. Elke dag wordt er iets aan de tafel toegevoegd wat bij het stukje van die dag past. De opdrachtjes zijn niet alleen leuk om te doen, maar ook functioneel. Kinderen onthouden de boodschap beter als

deze gecombineerd wordt met een stukje 'ervaring' en 'doen'.

Advies: lees voordat de week begint alle opdrachtjes alvast door in verband met de (kleine) voorbereiding die het vraagt.



BIDDEN EN DANKEN

Gebedspunten. Tip: laat de kinderen ook zelf hardop bidden.



ZINGEN

Suggesties om te zingen. De nummers verwijzen naar de bundel *Op Toonhoogte* van Boekencentrum/HGJB. De themaliederen staan in dit boekje afgedrukt. Zingen helpt kinderen om de inhoud van het verhaal te verwerken. Daarnaast brengt zingen vreugde: door te zingen kun je God de lof en dank brengen. Het is belangrijk om de vreugde van het samen zingen ook in je gezin een plek te geven.

Tip: laat de kinderen zelf meespelen op hun instrumenten, laat hen gebaren maken (eventueel zelf te verzinnen) bij de liederen en zing het lied indien mogelijk in canon.



MAANDAG
God is tóch
sterker!



BIJBELLEZEN

Leesvraag: Wat doet de koning met de brief?

Lees samen (hardop): 2 Koningen 19: 14-19

Het is oorlog. Oorlog is iets verschrikkelijks. Jeruzalem is omsingeld door soldaten van Assyrië.

Koning Hizkia is in Jeruzalem en als hij over de stadsmuur kijkt, ziet hij het grote leger van de vijand liggen. Duizenden soldaten hebben hun tenten rond de stad opgeslagen.

Dan krijgt Hizkia een brief. Een brief van de generaal van de vijand. Het is een dreigbrief. In de brief staat: 'Vertrouw maar niet op de God van Israël, want Hij kan jullie niet helpen. Wij hebben al heel veel landen veroverd en hun goden hebben ons ook niet tegengehouden. Geef je maar over, want heeft geen zin om je tegen ons te verzetten. En op jullie God hoeven jullie niet te vertrouwen.'

Koning Hizkia is ten einde raad. Hij weet niet meer wat hij eraan kan doen. Nou ja, toch nog wel! Weet je wat de koning doet? Hij gaat met die dreigbrief naar de tempel. En daar legt hij de brief voor Gods aangezicht neer. Net of hij wil zeggen: 'Heere God, lees U zelf maar wat hier staat. Ik weet het niet meer. Die generaal heeft wel veel landen veroverd, maar de goden van die landen waren afgoden. U bent de God die echt leeft. Verlos ons van deze vijand! Dan zullen alle mensen op de aarde weten dat U alleen God bent!'

Kijk, dát is bidden. Alles aan God vertellen. Al je problemen voor God neerleggen, open vouwen als een brief en vragen of Hij verder voor je zorgen wil.

Dat voorbeeld heeft koning Hizkia ons gegeven. En de Heere God heeft voor de mensen in Jeruzalem gezorgd, want die nacht stuurt God een engel en de meeste soldaten van de vijand worden gedood. De koning van Assyrië moet snel naar zijn eigen land vluchten. God is toch sterker!



GESPREKSVRAGEN

- Bespreek de leesvraag.
- Hoe heet de koning die in Jeruzalem regeert?
- Waarom hebben de goden die andere landen niet geholpen?
- Hebben de mensen in Nederland ook afgoden? En wij?
- Hoe zou Hizkia zich gevoeld hebben toen hij de brief kreeg?
- Voel jij je ook wel eens zo? Wat doe je dan?



DOE-OPDRACHT

(Tekst voor de ouders)

Zet van tevoren een kaartje klaar met de tekst 'Vertel het maar'. Verder heb je een blanco papier (A5) en een touwtje nodig. Hizkia krijgt een naar bericht. Hij gaat naar de tempel om dit voor God neer te leggen. Schrijf samen op het papier iets wat jullie aan God willen voorleggen. Rol het papier op en leg het bij het kaartje met de tekst.



BIDDEN EN DANKEN

- Bid dat wij ons hele leven op God zullen blijven vertrouwen.
- Dank dat de Heere God sterker is dan welk leger dan ook.



ZINGEN

- Psalm 130:4 Hoopt op de Heer, gij vromen
- OTH 291 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God



God doet
wonderen

DINSDAG



BIJBELLEZEN

Leesvraag: Waarom is de moeder radeloos?

Lees samen (hardop): 2 Koningen 4: 1-4

Elisa is een profeet die door de Heere is geroepen om de mensen in Israël over God te vertellen. Op een dag komt er een vrouw naar Elisa toe. Ze is heel verdrietig en roept het uit: 'Help me toch! Mijn man is gestorven. U weet dat hij de Heere liefhad, want hij kreeg les van u op de profetenschool. We hadden geld geleend en nu is de schuldeheer gekomen. En omdat ik geen geld meer heb om te betalen, wil hij mijn twee zonen meenemen om als slaaf voor hem te werken. Help me toch, want ik kan mijn jongens niet missen!' Zo stort de vrouw haar hart uit voor de profeet van God. Elisa heeft naar haar verdrietige verhaal geluisterd. Hij mag haar in de naam van de God van Israël helpen. 'Wat hebt u nog in huis?' vraagt Elisa. De vrouw schaamt zich dat ze het moet vertellen. 'Alleen nog een klein kruikje met olie', zegt ze.

Elisa geeft de radeloze moeder een opdracht: 'Ga terug naar huis en ga aan alle burens vragen om kruiken, schalen en pannen. Zorg dat je er heel veel verzamelt. Sluit dan de deur, zodat jij en je zonen alleen in huis zijn en ga dan uit dat kruikje olie in al die vaten gieten. En als een kruik of een schaal vol is, zet die dan opzij.' De vrouw doet wat Elisa gezegd heeft en samen met haar jongens verzamelt ze veel kruiken. Wat zullen de burens nieuwsgierig zijn! Wat wil die vrouw met zoveel schalen en pannen? Dat blijft voorlopig nog een geheim voor hen. Maar de vrouw doet gehoorzaam wat Elisa gezegd heeft, want ze weet dat het woorden zijn van de God van Israël.



GESPREKSVRAGEN

- Bespreek de leesvraag.
- Waarom heeft de vrouw olie nodig?
- Weet je waar ze olie voor gebruikte?
- Wat is het werk van een profeet?
- Waarom zou de vrouw zo goed luisteren naar wat Elisa zegt?
- Naar wie ga jij toe als je een probleem hebt?



DOE-OPDRACHT

(Tekst voor de ouders)

De vrouw uit dit bijbelgedeelte krijgt slecht nieuws. Zoals het er nu uitziet heeft ze niet alleen haar man verloren, maar zullen ook haar zonen meegenomen worden om als slaven te werken. Zet twee speelpoppetjes bij het kaartje op de vertel-tafel. De ene stelt de vrouw voor, de ander Elisa. Gelukkig gaat de moeder met haar probleem naar de profeet van God. Laat je kind(eren) met de poppetjes het verhaal uitspelen.



BIDDEN EN DANKEN

- Bid of God nu mensen met zorgen wil helpen.
- Dank dat we met alle zorgen bij God mogen komen.



ZINGEN

- Psalm 99:2 God Die helpt in nood
- OTH 477 Vertel het maar!
- OTH 474 Er is altijd plaats voor jou

VERTEL HET MAAR

THEMALIED ONDERBOUW

Ben je bang, ben je boos,
vertel het maar aan Jezus.
Ben je ziek, ben je moe,
ga maar naar Jezus toe.
Vertel het maar, vertel het maar,
ga maar naar Jezus toe.
Vertel het maar, vertel het maar,
ga maar naar Jezus toe.

Ben je blij, vol verdriet
ga dan je handen maar vouwen.
Ben je sterk, of niet fit?
God luistert als jij bidt.
Vertel het maar, vertel het maar,
ga maar naar Jezus toe.
Vertel het maar, vertel het maar,
ga maar naar Jezus toe.

Ben je ziek, of gezond,
of zit je in de problemen?
Ben je kwaad, heb je spijt,
de Heere hoort altijd!
Vertel het maar, vertel het maar,
ga maar naar Jezus toe.
Vertel het maar, vertel het maar,
ga maar naar Jezus toe.

Tekst (couplet 1 en refrein)
melodie: Elly & Rikkert
Tekst (couplet 2 en 3): Roel Bartels

ER IS ALTIJD PLAATS VOOR JOU

THEMALIED BOVENBOUW (OTH 474)

Als je bang bent of onzeker,
als je 't even niet meer ziet,
als je somber bent of eenzaam,
of verdrinkt in je verdriet,
weet - Zijn deur staat altijd open,
als je wilt ga dan maar gauw;
je kunt zomaar binnenlopen,
er is altijd plaats voor jou.

Want Hij zegt: kom - als je wilt dan kun je
komen,
want Hij zegt: kom.
Als je wilt dan is het goed.
Ook in jou laat Hij nieuwe krachten
stromen.
Ja, Hij zegt: kom,
dan geef ik je nieuwe moed.

Zit je boordevol met vragen,
zie je echt geen uitweg meer,
word je gek van angst en zorgen,
leg ze in Zijn handen neer.
Weet - Zijn deur staat altijd open,
als je wilt ga dan maar gauw,
je kunt zomaar binnenlopen
er is altijd plaats voor jou.

Want Hij zegt: kom - als je wilt dan kun je
komen.
want Hij zegt: kom.
Als je wilt dan is het goed.
Ook in jou laat Hij nieuwe krachten
stromen.
Ja, Hij zegt: kom,
dan geef ik je nieuwe moed.

Tekst: Marianne Busser & Ron Schröder
Muziek: Marcel & Lydia Zimmer

ZOEK DE 7 VERSCHILLEN



Z K O Z P D Z E

K V Z D K O H E K Z

A K E

Z N K G E K R

I E Z D Z

S Z

R L Z

K A E K

**LETTER
SLANG**

Op wie vertrouwden Hizkia en de weduwe?
Streep elke 'k' en 'z' door, dan lees je het antwoord!



Vertel het
maari

WOENSDAG



BIJBELLEZEN

Leesvraag: Wat doet de vrouw nadat het wonder gebeurd is?

Lees samen (hardop): 2 Koningen 4: 5-7

Als alle kruiken en vaten uit de buurt verzameld zijn, gaat de deur op slot. Niemand hoeft te zien wat er gaat gebeuren. De vrouw giet met haar kruikje olie en de olie blijft stromen. Het houdt niet op. Als een schaal vol is, zetten de jongens die aan de kant en ze schuiven de volgende kruik of pan naar voren. En de moeder blijft maar aan het gieten. Pan na pan en kruik na kruik worden gevuld met olie. Daar zijn ze een hele tijd druk mee. Ten slotte vraagt de moeder: 'Geef de volgende kruik maar!' Maar de jongens antwoorden: 'Er zijn geen kruiken meer. Alles is al vol.' En op dát moment houdt de olie op te stromen: het kleine kruikje is eindelijk leeg. Wat heeft de vrouw opeens veel olie! Olie is belangrijk: om te bakken en te braden, om wonden te verzorgen, en ook om lampen te laten branden. Dat kan ze nu allemaal weer doen! Wat doet de moeder dan? Gaat ze het aan de burens vertellen? Nee, ze gaat naar Elisa, naar de profeet van God en vertelt heel dankbaar dat ze nu opeens heel veel kostbare olie in huis heeft. Elisa zegt haar: 'Ga maar naar huis. Verkoop de olie en betaal je schuld. En dan houd je vast nog geld over om verder van te leven. Genoeg geld, tot je zonen groot genoeg zijn om geld te verdienen.' De Heere God zorgde voor de weduwe. Zo wil Hij ook voor ons zorgen. Vertel maar elke dag aan Hem wat je nodig hebt. Vertel alles aan onze trouwe hemelse Vader!



GESPREKSVRAGEN

- Bespreek de leesvraag.
- Waarom zou de vrouw de deur op slot moeten doen, denk je?
- Je mag bidden om alles wat je nodig hebt. Wat heb jij nodig? Noem allemaal iets.
- Welke wonderen doet de Heere God in jouw leven?



DOE-OPDRACHT

(Tekst voor de ouders)

Zet een kruik op de vertelafel. Bespreek wat de vrouw van God ontvangt: olie en haar twee kinderen (die ze niet hoeft te missen). Zet, om dit te symboliseren, een fles (olijf)olie en twee speelpoppetjes bij de kruik. Wat ontvangen jullie van God? Zoek met elkaar voorwerpen in huis en zet die ook op de vertelafel (of maak er een tekening van als dat niet past...). Vertel dit met elkaar aan de Heere God. Vertel Hem ook wat jullie nodig hebben voor het komende seizoen.



BIDDEN EN DANKEN

- Bid om Gods zegen over alles wat groeit en voor school en werk dit jaar.
- Dank dat God, ondanks onze zonden, toch zo goed voor ons zorgt.



ZINGEN

- Psalm 81:12 Open uwe mond
- OTH 475 Als je bidt, zal Hij je geven

GEDICHT

2 Koningen 4: 1-7

Omdat een vrouw geen raad meer weet
klaagt zij haar nood bij de profeet:
'Wij hebben schulden bij een man
die ik niet meer betalen kan.

Helaas, mijn man is er niet meer.
De schuldheer dreigt nu elke keer.
Mijn zonen zullen slaven zijn.
Dat geeft verdriet en heel veel pijn.'

Elisa vraagt: 'Wat hebt u wel?'
'Een kruikje olie', zegt ze snel.
'Vraag burenen, of men vaten geeft,
en zorg dat u er heel veel heeft.'

De jongens slepen vaten aan.
Zij heeft de deur op slot gedaan
en heeft daarna, met veel geduld
de vaten allemaal gevuld.

Als zij dit aan Elisa meldt,
zegt hij: 'Verkoop dit voor veel geld.
Betaal daarmee uw schulden af
en leef van wat de Heere gaf.'

Zo zorgde God in deze nood.
Nog altijd is Zijn liefde groot.
Vertel Hem maar, waar je mee zit.
God luistert altijd als jij bidt!

Tekst: Roel Bartels
(te zingen op de melodie van Psalm 100)

