



FOCUS

Ds Klaas van Meijeren stelt zich aan ons voor. Hij is vanaf 1 januari de begeleider van onze Joriskerkgemeente gedurende het tweejarige Focustraject.

Beste gemeente van de Joriskerk

Als eerste een hartelijk groet!

Vanuit de IZB ben ik uw midden gedetacheerd voor het Focustraject. We zullen elkaar in de komende jaren met enige regelmaat ontmoeten. In een zondagse kerkdienst, een toerustingsavond, of op een gemeentebijeenkomst. Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten en samen te werken met het Focusteam, de kerkenraad en uw wijkpredikant ds. Dekker.

Na vele jaren gemeentepredikant geweest te zijn, werk ik nu voor de IZB in het landelijke missionaire werk en begeleid ik Focusgemeenten. Daarnaast houd ik me bezig met de inhoud van het materiaal en de begeleiding van predikanten.

U hebt als gemeente in het hart van Amersfoort een verantwoordelijke plaats ontvangen! We merken allemaal dat er een 'slag om het hart' plaatsvindt. De secularisatie gaat ook ons niet voorbij, de kloof tussen kerk en geloof enerzijds en het 'gewone' leven anderzijds is diep geworden. Focus is een bezinningstraject, om ons tot een hernieuwde concentratie te brengen op de kern van ons geloof: Jezus Christus en Zijn roepstem in ons leven. Deze gerichtheid op het leven met Jezus Christus is, bijbels gezien, een roeping en opdracht voor heel de gemeente.

focus

Focus is niet bedoeld om extra activiteiten op te zetten – er is al zoveel - maar juist om in het bestaande gemeentewerk hierover in gesprek te gaan (de kringen, het jeugdwerk), en er in de verkondiging aandacht aan te geven. We bidden dat we als gemeente door dit gesprek verder naar elkaar toe mogen groeien en ook in beweging gezet mogen worden: 'Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.' (1 Petrus 3:15)

Deze opdracht roept, als we eerlijk zijn, vaak verlegenheid op. Maar tegelijk hoop ik dat het ons verlangen is en dat we hierin mogen groeien!

Mijn werk vindt voor het grootste deel op de achtergrond plaats: de toerusting van kringleiders, het contact met kerkenraad en predikant, het verzorgen van een catechese-avond, een avond voor jeugdwerkers, en niet te vergeten de maandelijkse vergadering met het Focusteam waar de diverse draadjes bij elkaar komen. En zo af en toe hoop ik in uw midden voor te gaan in een dienst van het Woord.

We weten ons sterk afhankelijk van het werk van Gods Geest. Het gaat niet om wat ik moet, maar wat Hij doet! Wilt u het Focustraject in uw gebed noemen?

In Christus verbonden,

ds. Klaas van Meijeren, k.vanmeijeren@izb.nl

