

Effe in je agenda zetten:

Volgende week zondag na de ochtenddienst Koffie met een bijzondere gast

Ingrid Bijl heeft God gevonden (en andersom) na een lange zoektocht.

Zij zegt daarover zelf: "Ik zocht God wel, maar ik zocht op verkeerde plaatsen."

Een van de mensen met wie zij tijdens haar zoektocht contact opnam, was Wolter van der Knaap uit de Joriskerk. Zij hadden elkaar jaren daarvoor leren kennen tijdens een werkgerelateerde opdracht.

De reden waarom ze opnieuw contact zocht met Wolter was verrassend: Wolter was een van de weinige, "eigenlijk de enige" christen die ze kende. Ze had hem zien bidden voor zijn eten. Daarom wist ze dat hij christen was. Zij wilde meer weten over God en de Bijbel en over wat de woorden van de Bijbel betekenen voor haar eigen leven. Ze vroeg of Wolter haar daarbij wilde helpen.

Niets bijzonders dus. Geen grootse, christelijke daden. Wolter was op een eenvoudige manier voor haar herkenbaar geweest als christen.

Deze zondag gaat de preek over het Focus-thema: *Hoe zijn we een leesbare brief van God?* Na afloop van de dienst willen we luisteren naar het verhaal van Ingrid. Een paar maanden geleden liet ze zich dopen, de kroon op haar zoektocht. Haar verhaal is voor ons als een soort spiegel van de andere kant. Hoe kijkt een zoeker naar mensen die ze om zich heen ziet? Welke mensen vielen en vallen haar op als christenen?

Iedereen is zondag welkom in de Gerfkamer na afloop van de dienst.



Schoonmaken in de oude stadsboerderij

Het is goed om niet alleen te praten over het goede doen voor een ander (gesprek 4 van Focus), maar ook de daad bij het woord te voegen.

Daarom zocht de leiding van de catechisatie contact met stichting Present die in Amersfoort mensen stimuleert om vrijwillig een ander te helpen. Er is afgesproken dat vier groepjes Jorisjongeren meedoen met een vrijwilligersactiviteit. Ouders van catechisanten zijn benaderd om mee te gaan met de groepjes.

Jan Pieter den Otter ging 6 mei met drie jongens en twee meiden naar de Wijkboerderij in Nieuwland. Ze zouden daar gaan tuinieren. Bij aankomst bleek echter dat de tuin die middag was aangeharkt door een aantal dak- en thuisloze mannen.

Jan Pieter: "Wij besloten ter plekke om dan maar de keuken en wc/doucheruimte schoon te maken."

Initiatiefnemer mevrouw Gul Dolap-Yzvuze vertelde de Jorisjongeren dat de oude stadsboerderij sinds kort wordt gebruikt voor opvang overdag van demente bejaarden met een islamitische achtergrond. Het blijkt dat deze groep moeilijk ergens terecht kan.

Jan Pieter: "Wij hebben het gehad over het islamitische geloof in verhouding tot ons christelijke geloof. Zij vond het mooi om te horen dat wij vanuit de gedachte *Omzien naar een ander* dit project wilden oppakken."



Agenda



Focuspreken van Blok 3

Een Focuspreek is geen vervanging voor een Focusgesprek. Een Focus Thema wordt vaak eerst in een preek behandeld. Vervolgens zoeken we op kring of club in een Focusgesprek naar een toepassing van dat thema op ons dagelijkse (geloofs)leven.

Volgende week zondag komt gesprek 3 van blok 2 in een Focuspreek aan de orde. Hiernaast de data van Focuspreken van Blok 3.

Blok 3

Gesprek 1 op 8 september

Gesprek 2 op 29 september

Gesprek 3 op 27 oktober

Gesprek 4 op 17 november (avonddienst)

Gesprek 5 op 8 december (avonddienst)

Jongerenreis naar Praag

Het Focustraject is gericht op christen-zijn op de plek waar je woont, werkt en leeft. We kijken daarbij ook over de grens. Hoe geven christenen in een andere cultuur hun geloof inhoud?

De GZB organiseert samen met de IZB een jongerenreis naar Praag, de hoofdstad van Tsjechië. Twee jongeren van 18 tot 25 jaar uit de Joriskerk mogen mee. Je gaat op pad met jongeren uit andere Focus-gemeenten.

In Praag bezoeken jullie Leendert en Nelleke Wolters (en hun twee kinderen). De meeste Tsjechen vinden kerken onbetrouwbare organisaties. Hoe kun je in zo'n cultuur werken aan gemeente-opbouw? Nelleke en Leendert zijn aangesloten bij Network Praha, een nieuwe vorm van gemeente-zijn waarbij kleine groepjes christenen elkaar wekelijks ontmoeten en anderen uitnodigen mee te doen.



Meer info op www.izb.nl/focus

We doen al zoveel...

Ik word er soms een beetje stil van. Hoe meer ik rondkijk in onze gemeente, hoe meer ik erachter kom dat we met z'n allen eigenlijk best veel doen. We zijn niet zo gewend om dat over onszelf te zeggen. Maar ik vind dat we dat best eens kunnen doen. Al het bezoekwerk, niet alleen binnen de gemeente, maar ook bij buitenkerkelijke kennissen en gewoon bij mensen in de straat. En zo zijn er nog veel meer zaken waarvoor mensen uit de Joriskerk zich inspinnen.

Maar laten we eerijk zijn: ook buiten de kerk zijn veel mensen die zich inzetten voor een ander. 'Goede dingen doen' is niet per se iets waarmee christenen zich onderscheiden van niet-christenen. Best interessant om daar eens bij stil te staan.

Waar christenen wel uniek in zijn, is natuurlijk dat we geloven in Christus als onze zaligmaker. Wij volgen en dienen God, de Schepper van hemel en aarde. Wij willen christelijk leven, in de betekenis van 'lijken op Christus'. Bidden tot God. Zingen voor God. Daarmee onderscheiden christenen zich van niet-christenen.

Het is mijn hoop dat we tijdens het focustraject gemeentebreed groeien in het volgen van Jezus Christus. Dat we elkaar aanscherpen en zo samen een nóg leesbaarder brief van Christus zijn. Focus is niet een cursus evangeliseren. Het is niet een poging om ons aan te zetten om nóg meer te doen, althans niet in de eerste plaats.

Focus is meer een poging om samen volgelinge en vertegenwoordiger te zijn van Christus. Om samen Jezus beter te leren kennen. En om samen te leren hoe we ons geloof kunnen verbinden met ons leven van elke dag: onze buurt, onze vrienden, school/studie/werk. We stimuleren elkaar om hier bewust mee bezig te zijn.

Nico van den Berge

Voor alle vragen, mail naar: focusteam@sintjoriskerk-amersfoort.nl

Praten kan ook: Nico van den Berge