

focus

Briefwisseling Juni 2019

Tijdens het Focustraject richten we ons op het verdiepen van de relatie met God, met elkaar als gemeenteleden en op het aangaan van relaties met mensen die God (nog) niet kennen. Dat gaat niet vanzelf: het vraagt geloof, geduld en is soms ronduit ongemakkelijk. De komende maanden gaan Leendert Wolters, uitgezonden naar Praag vanuit onze Joriskerk, en Gerben Bosma via een briefwisseling met elkaar in gesprek over deze thematiek. We hopen dat Focus zo een inhoudelijke brug tussen Amersfoort en Praag slaat!



Hoi Leendert, beste broeders en zusters in Praag!

We kijken dankbaar terug op jullie verlov. Fijn dat jullie er waren.

Goed dat jullie even op adem konden komen. Alhoewel, 'op adem komen'... Jullie agenda stond boordevol met afspraken en ontmoetingen. Allemaal goed bedoeld, natuurlijk. Iedereen wil graag van jullie horen hoe het is en hoe het gaat in Praag.

Op adem komen. Tsja. Misschien is daar in Gods koninkrijk eigenlijk helemaal geen tijd voor. Is Zijn zaak niet veel te belangrijk?

Het Focustraject helpt ons, denk ik, hier toch ook wel nuchter naar te kijken. Focus vraagt immers aandacht, voor God en voor elkaar. Het vraagt van ons dat we alles wat afleidt van die focus, niet teveel ruimte geven. Dat we alle dagelijkse en geestelijke wildgroei regelmatig weer even snoeien. Even die agenda leeg. Even op adem komen.

In het kader van het Focus-traject ging het onlangs over hoe we samen als gemeente een leesbare brief van Christus zijn voor de mensen om ons heen. En ook een goede brief vraagt aandacht en tijd. Het vraagt focus: wat wil God dat mensen in onze brief zullen lezen?

Tegelijk moeten we wat betreft Gods open brief ook niet in punten en komma's verzanden. Daar is de boodschap te belangrijk voor. Dus die typ- en spelfouten in onze brief nemen we dan maar voor lief.

Hoe is dat voor jullie daar in Network Praha? Op welke manier zijn jullie een leesbare brief van Christus?

Gerben

Hoi Gerben, beste Joris!

Bedankt voor je nieuwe brief. We hebben inderdaad een goede tijd gehad in Amersfoort en in de gemeente. We kijken dankbaar terug op de tijd die we samen hadden in en rond de diensten, maar ook in persoonlijke ontmoetingen.

Je vraagt ernaar hoe wij hier een leesbare brief zijn. Nou, bijvoorbeeld zo: nu de lente aanbreekt is het barbecueseizoen hier begonnen. Eén van de missionaire gemeenschappen van Network Praha zocht naar een manier om vrienden en burens te betrekken bij hun leven. De relaxedheid van een tuin, eten en gezelligheid gaf tijdens de barbecue ook ruimte voor diepere gesprekken.

De volgende dag stuurde Marta, één van de (be)zoekers een SMS-je: *'Nogmaals bedankt voor gisteren! Mijn kinderen hebben het goed gehad, en ik had een inspirerend gesprek met jullie de vriend (de dominee?). We spraken over thema's die momenteel belangrijk zijn in mijn leven.'*

Dus gooi die barbecue maar aan! Het is een heerlijke manier om op adem te komen. Samen eten, picknicken of koffie drinken, het zijn allemaal manieren waardoor de gemeenschap groeit. De Here Jezus wil daar in het midden zijn. Dan mogen we erop vertrouwen dat Hij het is die Zijn brief in de harten van zowel ons als van de zoekers schrijft. Onze agenda leeg inderdaad, om Zijn agenda voorrang te geven! Daarmee willen we jullie bemoedigen.

Leendert en Nelleke